

1. maj tale

Vi skal sætte dagsordenen om, at kapitalismen ikke skal tage modet væk fra mennesker ved at kommercialisere alle dele af vores liv. Og sidst men ikke mindst den demokratiske kamp - kampen mod afmagten og for indflydelse, ansvar, deltagelse - og dermed genvinde troen på, at vi kan forme en bedre fremtid.

Af: **Villy Søvndal**

01.05.05



Aldrig nogensinde har nogen generation på jorden haft de muligheder vi har i dag for at sikre det gode liv.

Aldrig nogensinde i menneskehedens historie har vi haft så store muligheder for at lægge det hele øde.

Vi står derfor overfor et valg.

Et klassisk valg.

Vi kan bruge vores mange ressourcer og vores velstand på at sikre

- et rent miljø
- sundhed
- uddannelse
- og fred

Vi kan også fortsætte af samme spor som nu:

- med store miljøproblemer
- fattigdom, nød og lidelse
- generationer af analfabeter
- og krig og terror og religiøst had

Det er mennesket der skaber historien!

Vi skal gribe historien og sætte venstrefløjens dagsorden:

- kampen for miljøet, bæredygtighed, for vores fælles fremtid
- kampen mod de virkelige fjender, nemlig sult, fattigdom og håbløshed

Nok står vi med nye problemer og nye udfordringer - men vi står også med kun alt for kendte problemer

- den nye fattigdom, der vokser i Danmark i disse år, hvor ulighederne vokser dramatisk
- arbejdsløshed, udsathed og forladthed

Og vi skal være parate til at tordne mod mørkemændene i Dansk Folkeparti med deres lumre, nationalistiske, selvtilstrækkelige og skammelige retorik

Vi skal frisætte mennesket kulturelt og vi skal insistere på, at alle mennesker er født lige og frie - uanset etnicitet, køn eller seksuel orientering

Og vi skal sætte dagsordenen om, at kapitalismen ikke skal tage modet væk fra mennesker ved at kommercialisere alle dele af vores liv

Og sidst men ikke mindst den demokratiske kamp - kampen mod afmagten og for indflydelse, ansvar, deltagelse - og dermed genvinde troen på, at vi kan forme en bedre fremtid.

Det er derfor vi holder 1. maj og det er derfor, at vi er her i dag.

* * *

Vi har den sorteste og mest reaktionære regering i mands minde.

Elektronisk reprint fra www.sf.dk

Den skal væltes!

Lad os give hinanden løfte om det.

Dét arbejde starter nu.

Aldrig nogensinde har en regering ført så hadsk og så usmagelig og så fremmedfjendsk en politik overfor etniske minoriteter.

Vi på venstrefløjens må og skal insistere på, at mødet mellem mennesker skal være båret af respekt og omtanke.

Og vi skal ikke tie, når etniske grupper gøres til genstand for had og urimeligheder.

Vi skal strække hånden ud til alle dem, der ønsker at være ligeværdige borgere i dette samfund.

Og så skal vi sige konsekvent fra overalt vi møder intolerancen. Også når den kommer fra etniske grupperinger.

Vi vil frihedens projekt - og friheden gør ikke forskel på køn eller hudfarve.

* * *

Vi har en regering, som har kastet landet ud i en krig.

Mens vi holder 1. maj og fejrer demokrati, frihed og solidaritet, er Danmark i krig på et gennemført løgnagtigt grundlag.

Irak-krigen er en moralsk sump.

USA kastede os ud i krig på en løgn, og de havde ingen anelse om de kræfter de satte i gang.

Danmark skal ud af den sump!

Krigen hviler på en løgn - og den danske regering tog aktivt del i den løgn.

Alene derfor skal Fogh væltes!

Danmark skal ud af den sump!

* * *

Socialdemokratiet har skiftet formand. Og jeg vil gerne ønske Helle Thorning-Schmidt tillykke med valget.

Jeg har inviteret Helle Thorning på frokost på tirsdag.

Vi skal tale om, hvordan vi sammen kan lave et stærkt alternativ til Fogh.

For jeg håber naturligvis på fremgang for hele venstrefløjens.

Men jeg er også lidt urolig for udviklingen i Socialdemokratiet.

Og jeg er urolig for, at forskellen til Anders Fogh Rasmussen ikke er stor nok.

Venstrefløjens har kun sin berettigelse, hvis den har nogle helt andre bud på samfundsudviklingen.

Jeg håber at Helle Thorning-Schmidt vil være med til at sikre et sådant, virkeligt alternativ.

Lad derfor formandsskiftet realisere sig i en god, solidarisk og venstreorienteret dagsorden.

Det er der behov for. Ja, tiden skrider ligefrem på det.

Elektronisk reprint fra www.sf.dk

For dét Socialdemokrati vi har set i en årrække, har ikke været et reelt alternativ til Fogh. Socialdemokratiet er alt for ofte hoppet med på den ubehagelige udlændingeretorik.

Og Socialdemokraterne og Radikale har spillet dobbeltspil hele vejen igennem om Irak-krigen.

Det er ikke værdigt for Socialdemokratiet!

Det er ikke værdigt for en ordentlig oppositionspolitik.

Det er ikke værdigt for venstrefløjen.

Så: Lad os se realiteterne i øjnene. Drømmen om et stærk centrum-venstre, fra Enhedslisten til Radikale, er kun muligt, hvis socialdemokratiet tør træde i karakter som et venstrefløjsparti.

Og til De Radikale vil jeg sige: den skattepolitik og den fordelingspolitik I har lagt frem - den kommer aldrig igennem med SF's stemmer!

For den er usmagelig i sin udbytning af dem med de laveste indkomster.

Det bli'r ikke med SF's stemmer!

Det må være slut med klumpspil på den politiske midtbane.

Det være slut med at beskære de laveste indkomster.

Det skal være slut med at give skattelettelser til de rige.

Og det er slut med at sende danske soldater i krig på en løgn.

Derfor siger jeg til Socialdemokraterne og De Radikale:

Skal vi sammen skabe et alternativ til Anders Fogh Rasmussen og hvis I drømmer om minister-taburetter - så må I komme i gang med at føre rigtig oppositionspolitik sammen med os andre.

Og I må holde op med at overtage de borgerlige dagsordener. Den form for fornyelse er vi helst foruden.

For det er ikke fornyelse - det er bare de andres dagsorden. Og den er ikke ny!

* * *

Så blev det 1. maj alligevel.

Venstrefløjens dagsorden er stadig relevant. Det minder vi hinanden om her i dag.

Det er på 1. maj at vi husker på de kampe og sejre som er venstrefløjens adelsmærke - og som er vores bidrag til fælles historie.

Det er på 1. maj at vi over hele verden erindrer om, at vi har været, fortsat er og også i fremtiden vil være en helt central politisk magtfaktor!

På 1. maj sætter vi ord på vores meninger, drømme og håb for en bedre og mere retfærdig verden.

Og det er dét der er grundlaget for at genrejse et Danmark vi kan være bekendt.

Et Danmark som ikke er præget af intolerance og fremmedhad.

Et Danmark, som ikke lader folk leve og dø på gaden mens forbruget sætter nye rekorder.

Et Danmark som ikke går i krig i Irak på en løgn, men som igen er et foregangsland når det gælder globalt ansvar og international anstændighed.

Et Danmark som naturligvis har råd til u-landsbistand til verdens fattigste lande og som giver

Elektronisk reprint fra www.sf.dk

mulighed for de kloge løsninger for fred, uddannelse og fremgang for verdens fattigste.
Et Danmark som investerer i de unges uddannelser, i miljøet og i vores fælles fremtid.

* * *

Den demokratiske venstrefløj har meget at være stolt af.

Den stolthed skal vi holde fast i.

Men vi skal ikke hvile på tidligere tiders sejre.

Vi skal sætte os nye mål.

Og vi skal turde se de nye problemstillinger i øjnene.

Vi står altså mellem tradition og fornyelse.

På den ene side skal vi insistere på relevansen af en klassisk venstrefløjspolitik.

For selv om verden har forandret sig - så er der også mange kun alt for velkendte problemer og uligheder.

På den anden side skal vi udvikle vores politik, så vi finder svar på nogle af de nye typer problemer.

Velfærdsstaten skal ikke nødvendigvis være større. Men den skal være bedre. Den er en del af løsningen, når vi mister arbejdspladser til udlandet, når firmaer opkøbes eller går ned pga. forhold helt andre steder i verden.

Når vores børn leger med Spiderman eller Barbie - så risikerer de at udvikle kræft eller mister evnen til at få børn senerehen i livet.

Når vi går på arbejde får vi stress. Præstationsangsten vendes indad og giver stress.

Flere og flere tager piller hver dag for at kunne se deres hverdag i møde.

Flere og flere unge overvejer selvmord eller udvikler spiseforstyrrelser eller skærer i sig selv.

Er det den pris vi skal betale for erhvervslivets skattelettelser, for reklamer rettet mod børn og for pornificeringen og kommercialiseringen af vores liv?

Forfatteren og filosofen Villy Sørensen skrev, at "det er godt at vi har fået det bedre, men det var bedre om vi havde fået det godt."

Der er nok af dagsordener at tage fat på. Der er nok af problemer, både miljømæssige og sociale, som er direkte følgevirkninger af en verden der i stigende grad tilrettelægges på kapitalismens og markedets præmisser - og ikke på menneskets og naturens.

Lad os kræve verden tilbage. Dét er politik for morgendagen.

Tak skal I have.