

## **1. maj tale 2013**

Poul Erik Skov Christensen, forbundsformand 3F

### **INDLEDNING**

Vi fejrer 1.maj i år på en flot dag.

De kyndige folk i den ene efter den anden vejrudsigt har sågar også lovet os, at vi får en vejrmæssigt god dag. Og med tanke for, hvor grueligt galt man kan komme af sted, hvis man ikke holder løfter – så tror jeg også godt, at vi kan regne med dem.

Der er også anden årsag til, at jeg har glædet mig særligt til i dag. Og det skyldes de aktuelle meningsmålinger.

For ser I, de aktuelle målinger blandt vælgerkorpset giver jo ikke ligefrem en solid opbakning til de partier, vi er samlet om i dag. Så derfor har jeg ikke nogen af jer mistænkt for, at I er mødt op her som en del af en karriereplanlægning.

Jeg tænker, at I - som jeg - er mødt op med et grundlæggende ønske om at diskutere, hvordan vi udvikler det danske samfund i en ordentlig og solidarisk retning.

I den forbindelse vil jeg gerne starte et andet sted. Faktisk et helt andet sted.

### **NEW YORK TIMES FORSIDEN**

For nylig var der et par amerikanske journalister på besøg i Danmark. De havde taget den lange tur over Atlanten fordi, de havde hørt om et par danskere, der havde fået megen mediebevågenhed her i landet. Amerikanerne kaldte dem for "Lazy Robert" og "Poor Carina".

Det var de 2, som virkelig har været i vælten det sidste år – altså 'Dovne Robert' og 'Fattig Carina'. Kan I huske dem?

Journalisterne fra USA havde fundet frem til dem igen og sat dem på forsiden i det velansete New York Times.

Og minsandten om ikke også, de havde fundet en anden af dansk politiks helt store meningsdannere for tiden frem:

Joachim B. Olsen.

Joachim kunne berette til den måbende amerikanske offentlighed, at det danske velfærdssamfund var fundamentalt udfordret – og at der var brug for store gennemgribende forandringer.

Nu er det åbenbart ikke nok for det liberale fyrtårn at tale grimt om det danske velfærdssamfund herhjemme – nu skal det også ske i udlandet.

Når jeg nævner denne lille historie, er det fordi, at det for mig er et eksempel på, at den offentlige debat herhjemme igennem noget tid, har haft et helt forkert udgangspunkt.

Et udgangspunkt der fører til den konsekvens, at svarene på vores udfordringer skal findes i at individualisere samfundet endnu mere, finde private løsninger og indskrænke fællesskabets indflydelse.

Men lad mig sige det helt klart til jer her i dag:

Det er en grundlæggende forkert vej at gå!

Vi skal tværtimod styrke vores fælles løsninger. Vi skal sikre endnu bedre muligheder for hvert enkelt menneske i Danmark, og vi skal udvikle vores fællesskab.

Det har vi altid gjort herhjemme – og det skal vi blive ved med.

Det er på grund af vores samfundsmodel, at Danmark er kommet bedre ud af krisen end andre europæiske lande. Det er på grund af vores velfærdssamfund og ikke på trods af det.

Det skal vi holde fast i ikke mindst på en dag som denne.

## **DOVNE ROBERT OG FATTIG CARINA**

Og lad mig knytte blot et par enkelte ord til de 2, der fandt vejen til forsiden på en af de mest kendte aviser i verden. Dovne Robert og Fattige Carina.

Jeg mener ikke, at det er muligt at føre nogen som helst form for sober debat om udviklingen af Danmark med udgangspunkt i 2 enkelttilfælde.

Men når det er sagt, så vil jeg da også gerne sige, at vi har nogle udfordringer i Danmark. Ingen tvivl om det.

Hvis man er enlig på kontanthjælp med op til flere børn, ja så har vi som samfund valgt at sige, at de børn ikke skal leve i fattigdom.

De børn skal også have muligheder for en opvækst, der ikke adskiller sig markant fra deres venner og veninder.

Det er et politisk valg, vi har truffet i Danmark. Et valg som jeg personligt er meget stolt af. Derfor er jeg også ualmindeligt meget tilfreds med, at en af de første gerninger denne regering gjorde efter de kom til var at afskaffe fattigdomsydelserne.

Det har haft en enorm betydning for tusindvis af de familier, der har det sværest herhjemme. Og det har betydet, at vi sender det klare signal, at vi som samfund vil, at børn skal gives de bedste forudsætninger, det er os muligt.

Og så i forhold til ham Robert.

Ja, jeg må være ærlig og indrømme, at hans medieoptrædener med videre for mig mest af alt virker som om, at han godt kan li' at agere pauseklovn.

For det provokerer da også mig, at et tilsyneladende rask og begavet menneske som ham ganske enkelt nægter at tage et arbejde – og hellere vil blive på kontanthjælpen for evigt åbenbart.

Naturligvis kan vi aldrig nogensinde acceptere, at der er folk herhjemme, der bare melder sig ud af den ene del af rettighederne og pligterne. Det siger sig selv.

## **DAGPENGENE**

Men når jeg ser på den aktuelle situation på det danske arbejdsmarked, må jeg også indrømme, at det gør mig harm, at det er gøglere som ham, der i så høj grad præger debatten om ledighed herhjemme.

Ved I hvad? Jeg læser og hører hver eneste dag om medlemmer af 3F, der altid har passet deres arbejde. Altid betalt, hvad de skulle og spillet efter reglerne.

Men på grund af krisen har de mistet deres arbejde og på grund af Venstre, De Konservative, De Radikale og Dansk Folkepartis dagpengereform nu står i en fuldstændigt håbløs situation.

Folk der fuldstændigt uforvarende er havnet et sted, hvor de aldrig troede, at de skulle være.

Et sted, hvor man over kaffen om aftenen, når børnene er lagt i seng diskuterer, om der stadig er råd til bilen, campingvognen eller huset.

I en situation, hvor man gruer for, om der i dagens post kun igen er afslag fra arbejdspladser, man har besøgt og om der i virkeligheden overhovedet er plads på arbejdsmarkedet.

Det er den absolut største udfordring for Danmark denne 1.maj.

Konsekvenserne af en dagpengereform, der blev gennemført og udarbejdet uden nogen inddragelse af de mennesker eller organisationer, der rent faktisk ved noget om det.



Den dagpengereform, der maksimalt ville betyde (sagde de borgerlige), at 2.000 mennesker ville ryge ud af dagpengesystemet, når den var fuldt indfaset.

Det fik vi at vide. Kan I huske det?

Kære venner. Mellem den 1.januar og 1.marts i år mistede 4.000 mennesker deres dagpenge. 4.000 mennesker. Alene i 3F!

Der er ingen tvivl om, at havde det ikke været for regeringens initiativer primært i forbindelse med forlængelsen på et halvt år samt aftalen om uddannelsesyndelse og udvidet seniorordning, så havde vi stået med en endnu større udfordring.

Ingen tvivl om det.

## **SUSPENDER DAGPENGEREFORMEN**

Alligevel er mit budskab denne første maj: Suspendér nu den dagpengereform.

Regering og Folketing bør finde sammen om en suspendering af dagpengereformen som minimum indtil, at den økonomiske situation ligner den, der var til grund for reformen i første omgang.

Denne regering og det valgte Folketing kommer ingen steder med øvrige politiske initiativer, hvis ikke dette problem bliver løst. Og det skal løses reelt.

Alene i den organisation jeg repræsenterer, er der 600 mennesker der står til at falde ud. Hver-Eneste-Måned efter den første juli.

Det er ikke acceptabelt, og det skal der findes en løsning på, inden Folketinget går på sommerferie.

Udfordringerne omkring den dagpengereform berører efter min bedste overbevisning hele arbejdsmarkedet og hele samfundet.

For når der er en så stor grad af usikkerhed, ja så forstår jeg godt, at selv folk, der er i arbejde holder på pengene. Sparer op og sætter til side. For hvad nu, hvis det pludseligt var dem selv, der stod i den situation?

Det er en af de største årsager til, at Danmark endnu ikke er kommet helt ud af krisen. Det er det økonomerne kalder for den hjemlige efterspørgsel, og det er den, der ligger underdrejet pt.

Uden en løsning her kommer Danmark ikke videre. Ta' nu fat Helle, lad os komme videre.

## **SOCIAL DUMPING**

Kære venner, vi står med store udfordringer på arbejdsmarkedet. En af dem handler om, hvad jeg ser som den største trussel mod den måde, vi har indrettet vores samfund på. Det handler naturligvis om udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft på danske virksomheder.

Jeg er helt overbevist om, at alle i denne forsamling kender til tilfældene, hvor kyniske pengemænd står bag grove brud på arbejdsmiljø- og sikkerhedsreglerne.

Hvordan plat, svindel, skatte- og momsunddragelse flourer i forskellige brancher, og om hvordan de værste tilfælde i virkeligheden handler om tvang og menneskehandel.

I 3F har vi gjort en stor indsats for dels at kaste lys over området- men samtidig også komme med løsningsforslag.

Vi gør, hvad vi kan for at sætte emnet på dagsordenen. Og vi har kvitteret positivt for de aftaler regeringen har indgået med Enhedslisten på det her område.

Naturligvis bliver vi mødt med kritik. Men jeg må alligevel indrømme, at jeg blev noget overrasket over den kritik, jeg har modtaget de sidste par dage.

Først var det en såkaldt blogger hos Jyllands-Posten. Han anklagede 3F for at benytte sig af 'stalinistiske metoder' i kampen mod østeuropæisk arbejdskraft. Hvad giver I mig? Det er en plat og pinlig debatform, som ingen steder hører hjemme.

Vores fokus er ALTID på de bagmænd, der tjener store summer på at udnytte mennesker med andre nationaliteter. Vi kunne aldrig drømme om at lægge ansvaret over på den enkelte udenlandske lønmodtager. Aldrig.

Derudover giver Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti mig en bredside af den anden verden i dagens Politiken. Ifølge ham er hele spørgsmålet om social dumping mit og fagbevægelsens ansvar.

Det er store ord fra en repræsentant fra et parti, der de facto styrede landet igennem 10 år – og på intet tidspunkt i løbet af den periode fandt anledning til at foretage sig noget som helst på dette område.

Det er politisk populisme af værste skuffe.

Og det ærgrer mig, for der er brug for, at alle ansvarlige partier står sammen om at dæmme op for den udfordring.

Samtidig oplever vi gang på gang, at arbejdsgivere og borgerlige politikere bruger vores udenlandske kolleger, der er kommet til Danmark, i en hetz imod de ledige på dagpenge eller kontanthjælp.

Er danskerne dovne, spurgte Berlingske således på forsiden i sidste uge og citerede Dansk Arbejdsgiverforening og landets største parti Venstre.

Man kunne fristes til at spørge: Er journalisterne dovne.

For lad mig give jer et konkret eksempel.

Forrige søndag bragte selvsamme avis en større historie, hvor en planteskole ved et gods i Nordjylland havde været nødsaget til at hyre østeuropæiske arbejdere.

Årsagen var, at der ganske enkelt ikke var danskere, der magtede eller ønskede arbejdet. Det er jo en interessant konklusion.

Problemet er blot, at det er der intet som helst belæg for at sige.

Virksomheden havde hverken henvendt sig til vores lokale 3F afdelinger. De havde heller ikke henvendt sig til det nærmeste jobcenter – eller nogen af de omkringliggende.

Havde de gjort det, havde det intet problem været at finde den arbejdskraft, der var behov for. Men så kunne hverken Godset, avisen eller andre jo bruge historien politisk.

## **AFSLUTNING**

Kære venner

Igen i år har vi som altid sejre, vi skal fejre sammen 1.maj. Vi skal være stolte og ranke ryggen af de resultater, vi i arbejderbevægelsen har skabt.

Og vi skal være klar til at tackle de nye udfordringer, der ligger foran os. I den nære fremtid har vi et kommunalvalg, hvor vi vil gøre, hvad der er i vores magt for at sætte spørgsmålet om social dumping på dagsordenen.

Vores bevægelse vil aldrig være og må aldrig blive et konservativt sammenrend, der kun er optaget af at bevare.



Vi vil altid gå forrest i kampen for at udvikle samfundet til gavn for de svageste og helt almindelige lønmodtagere. Det markerer vi i dag, og det vil vi fortsætte med fremover.

Fortsat god første maj.