



## **Frihed, lighed og fællesskab**

Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde.

Frihed, lighed og fællesskab.

Er det ord, som stadig gælder? Kan vi bruge dem i dag?

Mit korte svar til det er: Ja!

Ikke bare kan vi bruge dem. De er de kompasnåle, vi navigerer efter i hverdagen.

De giver os retning og mening.

Og med dem i hånden har vi, og dem før os, bygget det her samfund op. Fra bunden. Med de bare næver og oplyste hoveder.

Sammen *har* vi skabt værdi. Sammen *skaber* vi værdi.

Værdi, som er altafgørende for, hvilket samfund vi leverer videre til vores næste generation.

## **Fremtiden**

Det med den næste generation er jeg svært optaget af for tiden.

Tror det eller ej – men jeg er nu nået den alder, hvor børnebørn har meldt sin ankomst.

Både min datter og søn har sat børn i verden med kort mellemrum.

Idun er 11 måneder. Johan er 6 måneder. Så det hele er stadig meget nyt. Både for dem og for mig!

Det første jeg gjorde, da nyheden slog an, var selvfølgelig at forære dem hver deres arbejdersangbog. Den nye og 12. udgave.

Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange.

Sangene fortæller de utallige historier om kampe mod uretfærdighed, sejre og udfordringer.

Men sangene fortæller også om glæden ved at arbejde, drømmen om et nyt og bedre samfund, og kampen for at bevare den tro, vi har på bedre tider.

Vores sange er en rigdom, som gavmildt kaster renter af sig hver eneste gang de synges.

Jeg kan forære mine børnebørn en flig af historien.

Jeg kan fortælle dem om min egen barndom, ungdom og voksenliv.

Men jeg kan ikke fortælle dem, hvad morgendagen bringer. Det giver lidt søvnløse nætter. For hvad er det for et samfund, jeg er med til at give videre til mine børnebørn?

Nogen af jer kender følelsen. Den opstår både når man får børn og børnebørn. Det er der, at det for alvor begynder at betyde noget, hvad man giver videre. Hvilke valg man træffer, og hvad der er de rigtige.

For mig er det afgørende, at de valg vi træffer, skaber et stærkt samfund for fremtidens børn og unge.

Det skal være et samfund:

- Bygget på frihed. På lighed. Og på solidaritet.
- Hvor vi sikrer arbejde og uddannelse til alle.
- Hvor vi bekæmper ulighed og gør plads til forskellighed.
- Hvor vi tager hånd om dem på kanten af samfundet.

### **Folketingsvalg**

Vi står over for mange valg hver eneste dag. Lige om lidt står vi foran et afgørende valg. Nemlig det kommende folketingsvalg.

Jeg er ikke i tvivl om, hvor krydset skal sættes. Ikke i tvivl om, hvem der vil gøre mest for lønmodtagerne, og for Danmark.

Jeg synes, regeringen har bevist, at selv om tiden har været hård, så har man kæmpet.

Og selv om ikke alle vores forventninger fra fagbevægelsen er blevet indfriet, så har regeringen kæmpet.

Kæmpet for vækst og arbejdspladser.

Kæmpet for uddannelse, efteruddannelse og praktikpladser.

Kæmpet for at komme social dumping til livs og sikre et bedre arbejdsmiljø.

Og kæmpet for at styrke vores danske model.

Regeringen har mange flotte resultater bag sig.

I LO og i FTF har vi søsat en ny kampagne frem mod valget.

En kampagne, som sætter lønmodtagernes hverdag og virkelighed på dagsordenen og som kommer med 22 konkrete forslag til et bedre Danmark.

- Vi skal have stærke virksomheder, som kan konkurrere i en globaliseret verden.
- Vi skal have en velfungerende offentlig sektor, som bidrager til vækst.
- Vi skal have en økonomisk politik, der aktivt fremmer beskæftigelsen og skaber job.
- Vi skal bekæmpe social dumping.
- Og så skal vores arbejdsløse have bedre og flere muligheder for uddannelse.

## **Uddannelse**

En ting er sikkert. Mine børnebørn skal have en uddannelse. De skal have en bedre uddannelse, end jeg fik. Det er ikke ensbetydende med en længere uddannelse.

Hvilken uddannelse de vælger, er op til dem selv.

Vi ved alle, at uddannelse er afgørende for, at man får ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Vi har et arbejdsmarked, som konstant rykker sig.

I fremtiden vil vi stå med en mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det er den efterspørgsel, vi skal imødekomme.

Vi skal sætte os som mål, at vores ufaglærte bliver faglærte. Og at de, som har en uddannelse, får endnu mere.

Jeg kan med stolthed sige, at der er frit valg på alle uddannelseshylder.

Vi skal blot have for øje, at vi uddanner til arbejde – ikke til arbejdsløshed.

Er især stolt og tilfreds med, at vores erhvervsskoler har fået et løft.

Erhvervsskolereformen har sikret en bedre kvalitet, større faglighed og mulighed for, at flere kan få en faglig uddannelse.

Samtidig har vores unge fået en uddannelsesgaranti.

Det tegner godt for ungdommen.

Jeg er spændt på, hvilken vej Idun og Johan vælger for deres liv.

Spændt på at se, hvilken uddannelse de vælger.

Og ligeså spændt på at se, hvilke job de ender med.

## Vækst og job

Og det med job tager jeg måske for givet? For kan jeg være sikker på, at der er job til dem, den dag de skal ud på arbejdsmarkedet? Nej. Men jeg håber det. Det håber jeg for alle.

Jeg håber, at vi fortsat får skabt vækst og arbejdspladser, så vi kan sikre de næste generationer.

Det kræver en stærk privat sektor. Det kræver en stærk offentlig sektor. Og det kræver en fornuftig balance mellem de to.

De der siger, at den offentlige sektor blot er en klods om benet på os, de tager fejl.

Den private sektor og den offentlige sektor er afhængige af hinanden.

Den private sektor skaffer økonomi til vores velfærd. Men det var ikke muligt uden nogle til at tage vare på vores børn og ældre.

Til at sørge for, at vores børn og unge får lært noget og til at sikre, at vi har en ordentlig infrastruktur.

Vi kan ikke sætte velfærdssamfundet på nul. Det er derfor, at vi i LO ikke går ind for nulvækst i den offentlige sektor. Nulvækst vil koste 32.000 job i det offentlige frem mod 2020.

Det er 32.000 færre pædagoger, HK'ere, SOSU'ere, 3F'ere, lærere og sygeplejersker.

Det kan vi ikke leve med! Det er ikke den vej vi vil ned ad. Ikke det valg vi skal træffe.

Hvis Idum og Johan skulle være så uheldige ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet med det samme, så skal vi sikre, at vores samfund hjælper dem på vej. Derfor er det vigtigt, at vi finder en løsning på dagpenge.

Siden januar 2013 har mere end 50.000 mistet dagpengere retten på grund af de borgerlige og DF.

Forkortelsen og forringelsen af dagpengene har kostet dyrt for tusindvis af arbejdsløse, hvis højeste ønske er at få et arbejde. De er ikke kommet tættere på et arbejde af at miste deres dagpenge – tværtimod.

Nu sidder de i stedet fast i forskellige sociale ydelser uden hjælp fra deres a-kasse. De er afsondret fra fællesskabet på arbejdsmarkedet.

For LO er der tre vigtige formål, når det handler om et nyt dagpengesystem:

- Langt færre skal opbruge dagpengeretten.
- Der skal være en nemmere og hurtigere adgang til dagpenge.
- Reglerne skal være til at forstå.

Fremtiden afhænger af, at vi træffer de rigtige valg. Både når det kommer til udviklingen af vores offentlige sektor, vores private sektor, og vores dagpengesystem.

### **Afslutning**

Jeg skal til at slutte af.

Jeg håber, der er gode uddannelses- og jobmuligheder til Idun og Johan og alle andre børn og unge i fremtiden.

Jeg håber også, at der er en dansk model, som kan sikre deres ve og vel. En model, som bekæmper ulighed, social dumping og dårligt arbejdsmiljø. En model, som sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og et stærkt arbejdsmarked.

Det er derfor, dagens faglige kampe er vigtige. Derfor er det vigtigt, at vi bruger vores OK-kampagne og oplyser vores kollegaer.

Det er muligt, at vi lige nu kan flyve meget billigt med et irsk lavprisflyselskab.

Det kan vi så lidt endnu. Men hvad sker der, når vores løn er så udhulet, at vi ikke længere har råd til at flyve med dem heller. Hvad så? Ja, jeg spørger bare!

Vores danske model er med til at skabe et samfund, baseret på lighed og tryghed.

Det skal vi fortsætte med. For fremtidens generation.

Lad os træffe de rigtige valg.

God 1. maj!