

Internationalen

(Bearbejdning efter Jens Engbergs kildesamling "Louis Pio og Slaget på Fælled, 1974)

Engels' brev til Pio 7. marts 1872

International Working Men's Association, 33 Rathbone Place, London W. 7. Marts 1872

Kære hr. Pio.

Det har glædet mig meget at modtage Deres brev af 24. februar, og jeg ville allerede tidligere, før jeg modtog dette brev, have skrevet til Dem, hvis jeg havde kendt en sikker adresse i København og ikke af Outine¹ havde hørt, at De befandt Dem på rejser. Det kunne nemlig ikke forblive skjult for os, at Mottershead² aldeles ikke, således som det burde ske, opfyldte sine pligter som sekretær for Danmark. Adskillige ordrer, som han skulle udføre, undlod han at efterkomme, som medfølgende brev til det danske føderalråd viser. Nu ville det imidlertid være godt, for at fjerne Mottershead fra hans plads som sekretær, om det danske føderalråd ville skrive til generalrådet (Adresse: John Hales, General Secretary, 33 Rathbone Place, W. London) og spørge, hvordan det kan gå til, at korrespondancen blev ført så ligegyldigt. Sagen var den: vi ville med forsæt ikke udnævne nogen tysker til sekretær for Danmark, vore franskmænd skriver for det meste ikke engelsk, og vi vidste ikke, hvorvidt fransk korrespondance ville passe Dem derovre, så der blev for os kun valget af en engelskmand tilbage. Da De havde skrevet til os på engelsk, og Mottershead var den blandt engelskmændene, der endnu ikke havde noget embede, og som syntes at være mest egnet til posten. Vi ser imidlertid, at det ikke går, og vi må finde et middel til at oplive korrespondancen, for at sagen ikke skal sove hen. Den tidligere danske sekretær, Cohen³, bryder sig kun om sine nærmeste kammerater, cigararbejderne, og er desuden sat under tiltale af belgierne på konferencen i september 1871 på grund af sin optræden i Belgien under en mission fra generalrådet, - siden den tid lader han sig ikke mere se.

Foreløbig skal jeg, hvis De ikke har noget imod det, korrespondere privat med Dem, indtil de officielle forhold igen er i orden. Jeg skal også hver uge sende Dem et eksemplar af Eastern Post, hvori den officielle beretning om generalrådets møder offentliggøres. Nummeret fra den 24. februar har jeg allerede sendt. Det følger af sig selv, at De skriver dansk til mig, jeg forstår Deres sprog

¹ Russisk medlem af Internationale. Han bor i Genève.

² Engelsk medlem af Internationales generalråd.

³ Medlem af Internationales generalråd.

fuldstændigt, og jeg beklager kun, at jeg ikke kan svare Dem på dansk, da jeg aldrig har haft lejlighed til at øve mig deri, det kommer måske senere! Foruden mig forstår også Marx dansk, men ellers vel ingen i generalrådet.

Jeg skal gøre mit bedste for at kunne sende Dem fra tid til anden en korrespondance til Socialisten, og om muligt skal De få en i dag eller i morgen, min tid er desværre for øjeblikket på grund af andre arbejder så optaget, at jeg næsten ikke har tid til andre ting. Indtil jeg har skaffet Dem korrespondenter i Spanien og Italien, skal jeg sende Dem efterretninger og aviser fra disse lande. Det bedste ville være at bytte Socialisten med blade derfra, ganske vist, de er alle ugeblade og Deres er et dagblad, så at der altså må tages hensyn til omkostningerne. Jeg sender Dem navnene og adresserne.

I Genève og Leipzig har De nok hørt omtale, hvorledes nogle dissidenter under ledelse af Bakunin⁴ har gjort forsøg på at få generalrådet sat under tiltale ved en ekstraordinær kongres. Sagens kerne er spørgsmålet om Internationales politiske holdning. Disse herrer forlanger fuldstændig afholdelse fra enhver politisk aktion, navnlig fra alle valg, mens Internationale fra begyndelsen har haft erobringen af den politiske magt gennem arbejderklassen som et middel til social emancipation indskrevet på fanen, og generalrådet forsvarede dette. Konferencens resolution IX bragte kampen til udbrud, men da konferencens resolutioner ikke har nogen bindende kraft i principspørgsmål, så længe de ikke er anerkendte afføderationerne, vil det være af vigtighed for os at have en beslutning fra det danske føderalråd, der anerkender disse resolutioner. Jeg taler ikke om selve sagen, det ville være en fornærmelse for et i politisk henseende så udviklet folk som det danske. Anerkendelsen af konferencens beslutninger er i øvrigt allerede indløbet fra de fleste steder, nemlig fra Zürich, det romanske Schweiz, fra Tyskland, England, Holland og Amerika. I Spanien vil kongressen, der skal træde sammen i april, afgøre spørgsmålet, i Italien går alt endnu hulter til bulter, belgierne har hidtil tiet, i Frankrig har samtlige enkelte sektioner sluttet sig til resolutionerne, en føderation er der en umulighed.

Forsøget på at forcere sammenkaldelsen af en ekstraordinær kongres, der blev gjort af folkene i Jura, er i øvrigt strandet fuldstændigt og opgivet af dem selv i et autograferet cirkulære (af 3. marts). Til dem har sluttet sig: i Spanien en sektion (Palma, Mallorca), i Italien en (Turin⁵, som nu har skiftet mening) og adskillige foregivne sektioner, der imidlertid hverken har forlangt at indtræde i Internationale eller har ydet bidrag (Pisa, Bologna osv.), i London en foregiven sektion, Francaise de 1871, der imidlertid på grund af, at dens lokalstatuter er uforenelige med generalstatuterne,

⁴ Mikhail Bakunin, russisk revolutionær og anarkist, som brød med Marx og Internationale netop i 1872.

⁵ Tyske ord for byen Torino.

Skoletjenesten – Arbejdermuseet: Slaget på Fælleden, 2009

aldrig er blevet tilladt, og som siden har delt sig i fire dele - dette var alt. Imens har generalrådet udarbejdet et svar mod disse intriger, som nu er i trykken, og som jeg skal sende Dem, så snart det er færdigt.

Jeg sender Dem i dag med posten: 1 no. Emancipazion fra Madrid, 1 eksemplar på engelsk og 1 på fransk af konferencebeslutningerne, 1 eksemplar på engelsk og 1 eksemplar på tysk af den nye udgave af statutterne. Emancipation skal jeg foreløbig sende Dem hver uge, med Eastern Post, og jeg skriver til Madrid og Italien, at man skal sende Dem blade. Hvis De, når Socialisten udkommer igen, af og til vil sende mig 4-6 eksemplarer af interessante numre, så skal jeg sørge for deres behørig udbredelse, indtil De har truffet definitive arrangementer.

Da jeg ved, at Mottershead hverken har andraget om, at konferencebeslutningerne skulle anerkendes af det danske føderalråd, eller udført beslutningen om de gummierede medlemsmærker, så påtager jeg mig gennem Dem at forelægge dette punkt for det danske føderalråd. Med hensyn til mærkerne (konferencebeslutning IV, 1-5), der er blevet meget senere færdige end ventet, er ved en beslutning af generalrådet afregningsterminen fra 1. marts (IV, 4) udsat til 1. juli. Jeg sender Dem foreløbig 500 mærker, værdi £2.1.10, og anmoder om behagelig underretning om, hvorvidt de ønsker flere og da hvor mange, denne meddelelse bør vist nok ske enten til Mottershead (nr. 33 Rathbone Place) eller til Hales, Vi er herovre meget spændte på udfaldet af de danske rigsdags-valg - vi anser det for meget vigtigt, at der i et hvert parlament kommer til at sidde arbejdere af Internationale og at Bebel, der hidtil alene har nydt denne ære, får undsætning, lige meget hvor. Vi tror, at De i Danmark har udsigt til at få folk ind, og håber at det lykkes.

Salut et fraternité !

Deres F. Engels

De må helst skrive til mig således: Miss Burns, 122 Regents Park Road, N.W. London, en indvendig konvolut er ikke nødvendig – det er min bolig - til Rathbone Place kommer jeg kun en gang om ugen og vi er flyttet fra Holborne.