

REFERAT

AF VENSKABSFORENINGEN DANMARK-DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREAS GENERAL- FORSAMLING DEN 21. NOVEMBER 1973.

Som dirigent valgtes Ole Bjørn Timmer, medens Torsten Dinesen fungerede som referent.

Venskabsforeningens formand, Christen Amby, fremlagde beretningen.

Tue Magnussen kommenterede beretningen, idet han beklagede, at Venskabsforeningen havde deltaget i Verdensfredskonferencen, og han ønskede en skriftlig uddybning af dette punkt.

Torsten Dinesen og Willy Faurschou understregede solidaritetsarbejdets særlige karakter og anførte, at Venskabsforeningens deltagelse i konferencen havde været af væsentlig betydning for koreanerne.

Tue Magnussen foreslog herefter, at der blev udsendt en særlig redegørelse vedr. deltagelsen i Verdensfredskonferencen, men frafaldt kravet, idet en supplerende skriftlig beretning ville fremgå af referatet.

Regnskabet blev forelagt, idet revisorerne dog beklagede den sene fremlæggelse for revisorerne.

Lasse I.V.Jacobsen (revisor) forklarede de særlige regnskabsmæssige forhold i foreningen og anbefalede, at regnskabet blev godkendt.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Under punktet, love, fremkom Christen Amby med et forslag, hvorefter den kommende bestyrelse pålægges at udsende beretningen 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Følgende blev foreslået og valgt til den ny bestyrelse: Christen Amby, Chr. Kirkeby, Sten Donslund, Sten Backe, Finn Barhow, Torsten Dinesen, Anders Kristensen og Karin Lyngby Kristensen.

Som revisorer valgtes Ole Bjørn Timmer og Lasse I.V.Jacobsen, mens Tue Magnussen og Willy Faurschou valgtes til revisorsuppleanter.

Christen Amby forelagde herefter en resolution til D.D.F.Korea. Resolutionen blev enstemmigt vedtaget.

./.. Der vedlægges supplement til den skriftlige beretning.

Ansvar for den sene fremkomst af dette referat, påhviler alene referenten.

Referent

Torsten Dinesen.

SUPPLEMENT TIL BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING TIL VENSKABSFORENINGEN DAN-
MARK-DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIC KOREAS GENERALFORSAMLING NOV. 1973.

Efter at den skriftlige beretning er udfærdiget, er der to begivenheder, der specielt bør omtales:

1. Helsinkikonferencen:

Konferencen forløb godt. Der var 22 delegerede fra Danmark, hvilket må betragtes som pænt i betragtning af den korte forberedelsestid. Der deltog dog ingen parlamentarikere, da der var valg kort tid efter, og de fleste partier holdt amtsmøde den pågældende dag, p.g.a. søndagskørselsforbudet.

Selv om konferencen forløb tilfredsstillende, var det dog tydeligt at vi ikke havde haft tid til en rimelig politisk forberedelse, således at de fleste deltagere mødte uden tilstrækkelig oplysninger om konferencens nøjagtige baggrund og formål. Dette var der enighed om mellem de nordiske foreninger og det vil vi selvfølgelig meddele koreanerne.

Der blev desuden vedtaget en resolution på konferencen, der dog blev lidt tynd p.g.a. den brede finske deltagelse og kendskabet til at de nordiske regeringer havde taget standpunkt.

2. Verdensfredskonferencen i Moskva:

Foreningen sendte Lene Grønfeldt, som repræsentant med det formål at deltage i Asienskomiteen i samarbejde med den koreanske delegation, at redegøre for Koreaspørgsmålet og bidrage til at dette fik den rigtige opmærksomhed. Deltagelsen var meget vellykket. Vi er blevet meget takket af den koreanske delegation for vor repræsentants deltagelse.

Deltagelse i denne slags konferencer med et erklæret formål, at varetage et bestemt spørgsmål, viste sig at være absolut betydningsfuldt.

Det havde således betydning, at koreanerne fik et udtryk for solidaritet fra Europa, som det var af betydning, at en europæer deltog udelukkende med det formål at arbejde med Koreaspørgsmålet, vel at mærke en repræsentant, der var politisk skolet til at deltage i den slags konferencer og med fuldt kendskab til Koreaspørgsmålet og DDF Koreas regerings synspunkter og forslag.