

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende 5. oktober 1878

Avisen går i dag under navnet *Berlingske*, og regnes traditionelt for at være en borgerlig (konservativ) avis. Berlingske var den første avis i Danmark, der rapporterede om oprøret efter et telegram tikkede ind fra Jamaica:

Uroligheder paa St. Croix. "Ritz. Bureau" meddeler et Telegram, dateret London den 5te Octobr., af følgende Indhold: "Et Telegram fra Jamaica til Reuters Bureau melder, at der er udbrudt en Negeropstand paa St. Croix. Flere Plantager brænde. Gouverneuren fra St. Thomas er ankommen med den disponible Styrke, 50 Soldater. Flere Plantageejere ere dræbte. Paa Plantagen Annas Hope har der staaet en Kamp i hvilken Negrene blev slaaede. Tabet af Døde var 200. Engelske og Franske Fregatter ventes." Fra samme Kilde, Jamaica, var der allerede den 3die ds. over New York telegrapheret til London, at der blandt Negrene paa St. Croix var udbrudt en Opstand, samt at Tumultanterne havde begaaet mange Grusomheder. Hvorvidt disse Efterretninger ere correcte, er det endnu vanskeligt at afgøre, da der til vor Regjering indtil i Middags kun var indtruffet et Telegram af 2den ds., som indeholdt en Meddelelse om, at der var udbrudt alvorlige Uroligheder (serious riots) i Frederiksstad paa St. Croix, og at som Følge deraf Commandeur Garde med den disponible Troppstyrke fra St. Thomas havde begivet sig derhen for at gjenoprette Ordenen. Hvad der lader sig antage og haabe, at Tilstanden paa St. Croix og Opstandens omfang er skildret med for mørke Farver, er den omstændighed, at der blandt Negerbefolkningen lige indtil den sidste Tid ikke har været sporet den mindste Misnøje eller Gjæring, ligesaa lidt som der er forefaldet Rivninger af nogen Art mellem Arbejdere og Arbejdsgivere. Saa meget mere overraskende ere derfor Telegrammerne om en alvorlig Opstand og Kamp mod Tropperne, der skal have ført til Tab af mange Menneskeliv. Den paa St. Croix garnisonerende Styrke (c. 80 Md.) har tidligere været fordelt paa to Steder, Christianssted og Frederiksstad

(med nogle faa Udliggere på Kings Hill), men er senere efter Militairets Reduction bleven indskrænket til det ene, Christianssted, hvorved det forklares, at Urolighederne ikke strax kunne undertrykkes, men at man har maattet oppebie Forstærkning fra St. Thomas. Som en mulig Anledning til Opstanden nævnes, at det den 1ste October er Skiftetid for Arbejderne, af hvilke ved den Tid ikke faa gaae ledige, og at der maaske er opstaaet Utilfredshed med de nye Arbejdscontracter.

Uroligheder paa St. Croix. „Nyt. Bureau“ meddeeler et Telegram, dateret London den 5te Octbr., af følgende Indhold:
„Et Telegram fra Jamaica til Reuters Bureau melder, at der er udbrudt en Regeropskand paa St. Croix. Flere Plantager brænde. Gouverneuren fra St. Thomas er ankommen med den disponible Styrke, 50 Soldater. Flere Plantageeiere ere dræbte. Paa Plantagen Anashope har der staaet en Kamp, i hvilken Negrene bleve slaaede. Tabet af Døde var 200. Engelse og franske Fregatter ventes.“
Fra samme Kilde, Jamaica, var der allerede den 3die ds. over New York telegrapheret til London, at der blandt Negrene paa St. Croix var udbrudt en Opskand, samt at Tumultuanterne havde begaaet mange Grusomheder.
Hvorvidt disse Efterretninger ere correcte, er det endnu vanskeligt at afgjøre, da der til vor Regjering indtil i Middags kun var indtruffet et Telegram af 2den ds., som indeholdt en Meddelelse om, at der var udbrudt alvorlige Uroligheder (serious riots) i Frederiksted paa St. Croix, og at som Folge deraf Commandeur Garde med den disponible Troppstyrke fra St. Thomas havde begivet sig derhen for at gjenoprette Ordenen. Hvad der laaber antage og haabe, at Tilstanden paa St. Croix og Opskandens Omfang er skildret med for mørke Farver, er den Omstændighed, at der blandt Regerbefolkningen lige indtil den sidste Tid ikke har været sporet den mindste Misnoie eller Gjæring, ligesaa lidt som der er forefaldet Rioninger af nogen Art mellem Arbeidere og Arbejdsgivere. Saa meget mere overraskende ere derfor Telegrammerne om en alvorlig Opskand og Kamp med Tropperne, der skal have ført til Tab af mange Menneskeliv. Den paa St. Croix garnisonerende Styrke (c. 80 M.) har tidligere været fordeelt paa to Steder, Christianssted og Frederiksted (med nogle faa Udliggere paa Kings Hill), men er senere efter Militairets Reduction bleven indskrænket til det ene, Christianssted, hvorved det forklares, at Urolighederne ikke strax have kunnet undertrykkes, men at man har maattet oppebie Forstærkning fra St. Thomas. Som en mulig Anledning til Opskanden nævnes, at det den 1ste October er Skiftetid for Arbejderne, af hvilke ved den Tid ikke faa gaae ledige, og at der maaske er opstaaet Utilfredshed med de nye Arbejdscontracter.